

## Brieven van Robert Crosbie - In Het Begin

[Met deze twee brieven van de heer Crosbie (1849-1919), stichter van de *United Lodge of Theosophists*, vangen we de publicatie aan van een reeks getiteld 'In het Begin'. Het gaat om een 14-tal brieven die zijn geschreven in de beginjaren van de Geünieerde Loge van Theosofen. Zij geven ons een unieke kijk op hoe Robert Crosbie zelf invulling gaf aan doel, werk en streven van de G.L.T. Deze brieven zijn oorspronkelijk verschenen in *The Friendly Philosopher* (Los Angeles, The Theosophy Company, 1945, pp.363-415), en zijn voor het eerst 30 jaar geleden vertaald in het tijdschrift *De Theosoof* (1981-1984). Om deze waardevolle brieven weer beschikbaar te maken voor de huidige generatie van belangstellenden en werkers, leek het ons geen overbodige luxe ze opnieuw te vertalen en te publiceren. Een zorgvuldige overpeinzing van hun inhoud kan ons helpen te beseffen dat de G.L.T. niet staat voor een organisatie, maar voor bepaalde beginselen en ideeën die een belichaming en toepassing vormen van oorspronkelijke theosofie.]

### I

**H**ET IS NUTTELOOS OPENBARINGEN te aanvaarden omdat iemand zoiets beweert. Zij brengen geen kennis en werkelijke kennis is wat iedereen nodig heeft. Slogans en formules zijn louter woorden, niet een maatstaf voor waarheid.

Theosofie is in de wereld om de middelen aan te geven waardoor iedereen voor zichzelf kennis kan verkrijgen. De bestudering en de toepassing ervan wekken het oordeel en het onderscheidingsvermogen die in de mens sluimeren.

Waarheid is niet een mens, noch een bewering. De aard van waarheid is *universeel*; het zal blijken dat zij die haar bezitten, in welke graad dan ook, de universaliteit van gedachte, spraak en handeling in toepassing brengen. Hun pogingen zullen voor de mensheid als geheel zijn, ongeacht geslacht, geloof, persoonlijke omstandigheden of huidskleur. Deze mensen zullen nooit gevonden worden onder hen die er aanspraak op maken de uitverkoren zegslieden te zijn van de Godheid en die eerbetoen opeisen van hun medemensen: de ware Broederschap sluit de minst ontwikkelden evenals de allerhoogst ontwikkelden in. Wij moeten trachten hulp te geven aan *allen* die naar waarheid zoeken. Onze waarde en hulp in dit grootste werk zullen precies zijn wat wij ervan maken door ons motief, ons oordeel, ons gedrag.

De in het hart gevoelde wens dat anderen uit onze levens voordeel mogen trekken, zal ondervonden worden door hen die hier voor openstaan, hoe weinigen dit ook zijn; zij zullen middelen kunnen zijn om vele anderen wakker te schudden. Het zijn de inspanning en de opoffering die de uiteindelijke

gevolgen met zich meebrengen, maar in onze ijver is het goed te bedenken, wat de Meesters gedaan hebben en nog doen, jaar in jaar uit, eeuw na eeuw. Zij doen wat Zij kunnen, wanneer Zij kunnen en zoals Zij kunnen in overeenstemming met de cyclische wet. Zij bewaren de kennis die verworven is en *wachten*. Dit wetende en aldus handelende, kan in ons geen plaats zijn voor twijfel en ontmoediging. Theosofie is voor hen, die er naar *verlangen*. We moeten doorgaan, wachten en werken voor die weinige ernstige zielen, die het plan begrijpen en de Zaak willen bevorderen. Velen hebben zo'n afgestompt gehoor, of hun aandacht wordt zo afgeleid, dat geen herhalingen, hoe talrijk ook, hen bereiken, toch moet de Theosofie voortdurend worden voorgehouden aan al degenen die willen luisteren. Dat is het werk, dat we onszelf opgelegd hebben; wat betreft de middelen, methode en werkwijze, hebben we de voorbeelden van H.P.B. en W.Q.J.: laten wij hen navolgen en daardoor hun werk in hun geest volbrengen.

De Theosofische 'boog' is geworpen over de afgrond van credo's en materialisme. Sommigen hebben ontdekt waar een van de fundamenteën op rust; anderen hebben 'stenen' gevonden, die tot de 'boog' behoren, maar de hoeksteen is verworpen wegens zijn onregelmatige vorm, evenals in de geschiedenis van weleer in maçonnieke overlevering. Maar wij worden er ook aan herinnerd dat de tijd kwam waarop de verworpen steen de 'sluitsteen' werd, omdat hij de hoeksteen bleek te zijn. Te allen tijde waren er mensen die van de hoeksteen afwisten, maar het waren er zeer weinigen en hun stemmen werden niet gehoord te midden van het geschreeuw van hen, die delen van de boog gevonden hadden en erkenning opeisten. Daarom moesten de weinigen "Werken, Waken en Wachten", wetende dat de geschiedenis zichzelf herhaalt en dat er niets nieuws onder de zon is.

De zinnebeeldige voorstelling van de toren van Babel is in onze tijd van toepassing. Alles is in verwarring, iedereen drukt zich uit in zijn eigen brabbeltaal en niemand luistert. Ik zei 'niemand', maar sommigen luisteren wel; enkelen beseffen dat geen van deze dingen kennis bijbrengt. Al wat gedaan kan worden, is het licht zo laten schijnen, dat allen die dat willen ernaar kunnen zoeken en zo zaaien voor een komende oogst. Het zou een hopeloze taak zijn, als er geen Reïncarnatie was; dus moet de grote inspanning zijn om de grondbeginselen van Eenheid, Broederschap, Karma en Reïncarnatie te verbreiden.

## II

In het werk dat we samen hebben ondernomen, doet het er niet toe of 'wij' falen of slagen. Ons doel is geweest en zal zijn, dat het Werk door moet gaan. Elk van ons kan zijn beste krachten bijdragen, de rest ligt in andere en sterkere handen. Ons 'best' kan misschien niet groot zijn; maar als het motief er is, is het in sommige gevallen al een overwinning pal te staan, want waar

geen staand leger is, moet de kunst van het vechten eerst geleerd worden, waarbij de ouderen onderricht en leiding geven aan de jongeren. Met geen andere zorg dan die om strijdvaardig te blijven, wordt door ons het beste werk geleverd wanneer wij het hevigst bestookt en beproefd worden.

Dus is het op de Leringen dat de aandacht gevestigd moet worden, niet op onszelf die deze slechts doorgeven zo goed als wij kunnen. Indien iemand ziet, dat hij in vele opzichten niet bekwaam is alleen te doen, wat er gedaan moet worden of wat hij zou willen volbrengen, dan is dat een bewijs, dat hij op weg is naar vooruitgang. Onze idealen worden nooit bereikt: zij gaan steeds *vóór ons uit*. Zoals een mens denkt, zo wordt hij; de tijd is hierin een element en deze wordt verkort door geduldig te doen wát wij kunnen. Het is een vorm van ongeduld, een geringschatting van de Wet, om ook maar in het minst teneergeslagen te zijn. Wat er ook gebeurt, is goed, totdat er iets beters komt. Waargenomen fouten zullen verdwijnen wanneer we opmerkzaam blijven, dus we kunnen welgemoed onze eigen gebreken zowel als die van anderen verdragen terwyl we doorgaan met het werk.

Een van de beste manieren waarop de Theosofie helpt, is het vermogen een wijdere blik te werpen op het veld van handeling dan anders mogelijk zou zijn: we zien niet alleen dit leven, maar vele toekomstige levens, gedurende welke "ik en gij en alle vorsten der aarde" zullen leven en streven voor de universele verlossing van de mensheid – we kijken steeds vooruit en zien steeds verdere hoogten, waarheen de ontwakende geest gericht kan worden. Er is veel kracht, er zijn veel vermogens in de mensen en zij worden grotendeels gebruikt zonder richting van blijvende aard. Indien een juiste filosofie kon worden ingeprent, al was het maar het denkbeeld van de Goddelijke aard in de mens, dan zou een grotere stuwkracht voor juist leven worden gegeven; dan zou een filosofie in overeenstemming met deze aard worden nagestreefd door hen die zo werden beziel.

Het zou allemaal niet zo lang duren, noch zo moeilijk zijn, indien zij die belangstellen in Theosofie wilden ophouden het voor *zichzelf* uit te werken en aan de slag zouden gaan om de filosofie en het idee van dienstbaarheid te verspreiden. Zonder de juiste filosofie zijn kracht en bijzondere vermogens nutteloos. Indien allen studeren om beter in staat te zijn anderen te helpen en te onderwijzen, moet daarvan in het algemeen hulp en winst het gevolg zijn. Me dunkt dat het woord 'Theosofie' kracht heeft, zo niet dan zouden niet zo velen die naam misbruiken. Toch blijft de Theosofie zelf onaangetast. Onze taak is haar zuiver te houden, zoals zij aan ons werd gegeven, ter wille van hen die geholpen kunnen worden en die vinden wij voortdurend. In betere tijden zullen wij in staat zijn meer te doen en des te beter tengevolge van de tegenwoordige moeilijkheden. Theosofie zuiver en simpel is de maatstaf volgens welke pogingen kunnen worden gedaan en dwalingen worden bestreden, daarom moet zij steeds naar voren worden gebracht als de bron van alle juiste inspanning.

Toen de Oorspronkelijke theosophical society werd gesticht was het nodig haar de vorm te geven die door de mensen van die tijd het beste begrepen kon worden. Het was bekend dat velen meer de vorm dan de geest van de Theosofische Beweging zouden aanhangen en zouden menen dat de geest niet onder enige andere vorm zou kunnen bestaan. Maar het was evenzeer bekend dat sommigen de geest ervan zouden onderkennen en daar alleen om zouden geven. De gebeurtenissen hebben dit alles gerechtvaardigd, zodat we op een ander punt van de kringloop staan. Volmaaktheid in handeling is onmogelijk; dus, terwijl we alleen de geest van de Beweging verkondigen, bieden we toch een *zichtbare* grondslag die in ieder exoterisch werk onontbeerlijk is. 'G.L.T.' is een *naam gegeven aan bepaalde beginselen en ideeën*; zij die zich associëren met deze beginselen en ideeën worden *alleen door deze aange trokken en gebonden* – niet door hun medeleden, die dit eveneens doen, die zich onthouden of die zich niet langer op deze wijze gebonden voelen. DE BEGINSSELVERKLARING, met de ondertekening ervan door de Aangeslotenen, is een nieuwe koers die ver afwijkt van welke bestaande organisatie dan ook



Robert Crosbie

